

DUEN

Dec. 2019 - 131 årg.

Glædelig jul og
et velsignet nytår



MEDLEMSBLAD FOR BRODERKREDSSEN

DUEN

Medlemsblad for:

Broderkredsen på havet, udgives 6 gange årligt.

2. 4. 6. 8. 10. 12, måned
ca. den 15. i måneden

Redaktør (midlertidig):

sor.mejlvang@gmail.com

Layout:

Søren Mejlvang

sor.mejlvang@gmail.com

Redaktion iøvrigt:

John Aaen

Tidsfrist for indlæg:

Den 20. måneden før.

Tryk:

Sindal Grafisk

Forside foto:

Ved Stranden

(Søren Mejlvang)

Kasserer Broderkredsen:

Søren Pedersen Tlf.: 62210484

inspector@svesoef.dk

Kontingent:

Kontingentpris kr. 325,-

Duen ikke medlemmer kr. 200,-

Konto nr. 7737 - 1303379

Prisliste depotvarer:

Emblemer kr. 45,-

Bord-dueflag kr. 95,-

Dueflag 125x90 cm (forhør pris)



Depot adresse:

John Aaen

Strandvej 99

9970 Strandby

Tlf.: 35135114

mail: john.aaen@strandby.dk



Vi kipper med flaget og ønsker Guds velsignelse over fremtiden

November:

07. - 70 år Kurt Kølle, Åbyskovvej 76, 5881 Skårup, Fyn

12. - 80 år Benadiktus Olsen, Kirkjuvegur 1, 640 Rituvik

23. - 75 år John Aaen, Strandvej 99, 9970 Strandby

28. - 95 år Chresten Mose Enevoldsen, Nørregade 82, 6960 Hv. Sande

28. - 75 år Eyðun Arnfinnur Johannesen, Skúlavegur 20, 400 Oyrabakki

Januar:

22. - 75 år Jóhannus Hammer, Steigatún 12, 360 Sandavágur

25. - 80 år Jákup Frits, Rógvu á Rógvuvvegur 13, 350 Vestmanna



Broderkredsens bestyrelse:

John Aaen, Strandvej 99, 9970 Strandby Tlf.: 22411402

Leif Møllergaard Rasmussen, Bellisvej 6, 9970 Strandby, Tlf.: 20293738

Kristen Broe, Furvej 3, 7680 Thyborøn. Tlf.: 97831727

Ole Petersen, Digetsvej 44, 9970 Strandby. Tlf.: 25332866

Ejner Klitlund, Nørrevej 29, 9970 Strandby. Tlf.: 23612267

Bent Krogh, Vesterhavsgade 156, 7680 Thyborøn, 29878485

Andagt

Af John Aaen

Har du tid at vendte, kan du blive konge af Sverige

Det var et udtryk vi brugte da jeg gik i skole, hvis tiden blev for lang, eller noget syntes uopnåeligt. Vi er i en ventetid nu, det var Zakarias og Elisabeth også, de havde ventet og længtes efter at få et barn, men de var stadig barnløse, Lukas 1 v8 *Så skete det, mens Zakarias gjorde præstetjeneste for Gud, og da han gjorde tjeneste i templet v11 Da viste Herrens engel sig for ham, stående til højre for røgelsesofferalteret. v12 Zakarias blev forfærdet, da han så ham, og han blev grebet af frygt. v13 Men englen sagde til ham: »Frygt ikke, Zakarias! For din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes.*

hvordan reagerede Zakarias på bønnenvar? Hvad gør jeg, svarer jeg? det var godt, og tak for det, eller som:

v18 Zakarias sagde til englen: »Hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Jeg er jo en gammel mand, og min hustru er højt oppe i årene.« v19 Da svarede englen ham: »Jeg er Gabriel, som står for Guds ansigt, og jeg er sendt for at tale til dig og bringe dig dette glædelige budskab v20 Men nu skal du blive stum og ikke kunne tale før den dag, da dette sker, fordi du ikke troede mine ord, som vil gå i opfyldelse, når tiden er inde.

Hvorfor er det så svært, at hvile i troen på, at Gud har almagt og hører bøn, Zakarias blev stum, men fik dog at vide, at når drengen blev født, skulle han få talemåderne tilbage, så var der igen ventetid. Dem som var omkring Zakarias må helt sikker havde undret sig; Hvorfor kunne han ikke tale da han kom ud af tempelet - hvad var der sket? Når vi får lov til at opleve bønnenvar, som udenforstående ikke forstår - "hvordan det kan ske". Så er det ofte, der bliver sagt: "Der er mere mellem himmel og jord, en som så" Nej ikke mellem

himmel og jord, men i himmelen og på jorden, er der en Gud, som har styr på det, og ham må vi kalde Far. Vi kan trygt stole på i alle livets forhold, ikke at vi får alt det vi beder om, men det vi behøver, medens vi er her på jorden.

Det var ikke et hvilken som helst barn, Elisabet og Zakarias fik, det var Johannes døberen, som skulle gå foran Jesus, og bane vejen for Ham.

v16 og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud. v17 Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft for at vende fædres hjerte til deres børn og give ulydige et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der er gjort rede.«

v26 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, v27 til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. v28 Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« v29 Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. v30 Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. v31 Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. v32 Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone.

Maria blev også forfærdet da hun fik englebesøg, men sagde ja til opgaven, og det skal vi endnu engang have lov at fejre og huske på hvorfor Jesus skulle fødes ind i denne verden og siden hen korsfæstes, det for at frelse dem, der tror på ham, og bekender at han er frelseren, og gør vi det, bliver vi ikke konge af Sverige, men får del i det evige liv. Glædelig jul.

Kærlig broder hilsen

John

Fra Skolens bestyrelse

af Søren Mejlvang

Bagland?



Hvis man søger i den danske ordbog, så har ordet bagland flere betydninger: "Landområde der ligger bag en frontlinje, en kyst- eller grænsestrækning"

I overført betydning står der bl.a.: "hjernen bag noget - planlæggeren, strateg, baggrundsgruppe"

I forbindelse med sammenlægning af ISM og Broderkredsen, er spørgsmålet om baglandet og baglandets betydning, og ikke mindst baglandets engagement, blevet et spørgsmål, som jeg føler vi er nødsaget til at forholde os til.

Hvad er baglandet?

Hvem er baglandet?

Hvor er baglandet?

Som skole er det i den grad nødvendigt, at vi har et bagland. Et bagland til at fostre nye bestyrelsesmedlemmer til skolen, et bagland til at bakke op om skolen, et bagland til at bede for skolen, et bagland til at bære med i både gode og dårlige tider.

En stor del af nuværende bagland til skolen er Broderkredsen og en stor del af baglandet til Broderkredsen har også sammanfald til venner af ISM. Vi takker jer hver i sær for jeres engagement og for hver en bøn der bedt for både skole og bestyrelser.

Som skole har vi, til en hver tid, brug for bagland. Vi har brug for "gamle" men også brug for at der fostres "yngre" kræfter, med kompetencer inden for både det maritime, men også kompetencer inden for uddannelsessektoren.

Lad os bede om at der bliver pustet nyt liv til vores bagland, nyt liv med nødvendige kompetencer, engagement og "hjertet med". Rigtig glædelig jul.

Vedr DUEN:

Beklager meget, at efteråret har manglet en udgivelse.

Bladet har været til drøftelse i Broderkredsens bestyrelse og der foreslås, at Duen reduceres til 6 nre. pr år, istedet for 10.

Reduceringen er et håb om, at vi kan få et mere fyldigt indhold i færre numre.

Redaktionen ønsker jer alle en rigtig glædelig Jul og et velsignet nytår

Nyt fra Svendborg Søfartsskole



Der er sket en organisatorisk ændring på Svendborg Søfartsskole.

Det har i en længere periode været ønsket fra skolens ledelse samt stab, at administrationen burde udvides med en ekstra person. Den administrative byrde er vokset og vokset de sidste år, samtidig med at andre former for dokumentation også er blevet et krav, for eksempel den nyligt påkrævede Persondataforordning. Forstanderens opgavebunker voksede tilsvarende.

Så da skolen skulle finde en ny inspektør, blev bestyrelsesformand og forstander opmærksomme på at her var der muligvis en chance for at udvide.

Undervejs i interviewforløbet med ansøger feltet, blev ansøgerne gjort opmærksom på muligheden for at stillingen blev delt og nogle andre opgaver kom på bordet, andre end de som inspektøren ellers havde taget sig af. Det afskrækkede ikke ansøgerne. Da ansøgerfeltet var reduceret og beslutningen truffet, faldt valget på Tommy Jørgensen og Sandra Ø. Malik.

Inspektørstillingen er delt i to. Tommy Jørgensen skal blandt andet varetage opgaver som uddannelse, bygninger,

undervisere, VUC, fravær og elever. Sandra skal blandt andet tage sig af kurser, udvikling af kursusudbud, visioner, fremtidstænkning og strategisk rammekontrakt. Ud over dette, er det naturligvis nødvendigt at et nært samarbejde opstår. Der er mange elementer der skal passe sammen når vi ser på det store billede. Kursus- og undervisningsafdelingen skal dele medarbejdere. De to bunker af opgaver er store, men de er ikke helt låste end der kan ske ændringer hen ad vejen. Opgavepuljerne er delt ud fra forstanderens og nuværende inspektørs ideer. Så når både Sandra og Tommy er kommet godt i gang og har fundet deres ståsted i organisationen, finder de muligvis ud af at enkelte opgaver passer bedre til den anden. Derfor skal puljerne ikke være mere fastlåste end det.

Tommy Jørgensen kommer med en maritim baggrund, han er dual officer fra SIMAC. Han har sejlet ved Maersk i nogle år, før han gik i land og begyndte ved Søfartsstyrelsen som skibsinspektør. Siden Tommy var en ung mand, har han været spejderleder ved FDF. Han har savnet arbejdet med de unge mennesker og er klar til at prøve kræfter med det på daglig basis. Skolen er glad for at Tommy har søgt her og er overbevist om at han kommer med en stor kapacitet og gåpåmod for de udfordringer der venter forude.

Sandra Ø. Malik har været ansat som underviser på skolen siden januar 2014. Hun kom her til stedet efter flere år på Skoleskibet Danmark. Siden hendes ansættelse her, har Sandra uddannet sig flere gange i mange retninger. Hun blev medarbejderrepræsentant og har arbejdet med skolen kvalitetsstyringssystem. Hun er uddannet førstehjælpsinstruktør så hun kunne undervise i førstehjælp og sundhedslære.

(fortsættes sidde 6)

Hun har gennemført grund- og funktionsuddannelsen til brandmand. For halvandet år siden begyndte hun på en diplomledelsesuddannelse, Blue Diploma, som hun forventer at afslutte sommeren 2020. Sandra forventes også, at kunne bidrage konstruktivt og med stor kapacitet i de udfordringer der venter forude.

Svendborg Søfartsskole ønsker dem begge; Velkommen om bord og god arbejdslyst



Jule Andagt af Ole Pedersen Traditioner



Jeg tror vi alle har en form for traditioner, når vi taler om Advent og Jul, det er jo en skøn tid, hvor vi tænder lys og hygger os med hinanden.

Jesus havde også traditioner, eller som der står i Bibelen "sædvane" og slår vi ordet efter i Bibelordbogen, ser vi, at ordet sædvane bruges flere steder blandt andet der hvor Jesus omskæres på 8. dagen i tempelet, "det var efter sædvane", efter den pagt Herren havde indgået med Abraham "Troens Fader".

Et pagttegn der til evig tid skulle være et vidnesbyrd om, at det Jødiske folk er Guds ejendomsfolk, men det er som om det er ved at gå i glemmebogen, men vi må husk på, de der rører Jøderne, rører Guds' øjesten.. det kan vi læse om i Zak. 2.-12. og disse ord står stadig ved magt.

Vi må heller ikke glemme, at Gud vil velsigne den der velsigner Israel, og forbande den der forbander Israel 1. mos 12.- 3. Dermed ikke sagt at alt det som jøderne gør, er rigtigt, men de har, ifølge Bibelen, ret til det land de bor i, ifølge det løfte som Herren gav Abraham. Og sine løfter og sit kald fortryder Herren ikke.

Og har i tænkt på, at de næsten 2 tusinde år, hvor Jøderne har levet adspredt i verden, da vedblev Jøderne at være et folk, jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at det hænger uløseligt sammen med den pagt Herren indgik med Abraham.!

Et andet sted hvor der står noget om sædvane, det er der hvor Jesus, på sabbatten går ind i helligdommen og læser op af Torarullen, hvor profeten Esajas skriver om Kristus, der skal komme, og det "nåde år" der vil komme med ham, Luk 4. - 16. - 18 - folket var jo i forventning, og da Jesus sagde "I dag er disse skriftord gået i opfyldelse" da ville begejstringen næsten ingen ende tage, lige ind til der var nogle der tog anstød af Jesus person, og fik vendt hele stemningen 180 grader, til ulykke for sig selv.

Også i dag, er der nogle, som ikke vil tro på, at det barn der blev født julenat, i en stald, virkelig var Guds' søn, men det er troværdigt og sandt, det må vi aldrig glemme, for han er dit og mit eneste håb til frelse. - Derfor.!

*Tak og ære være Gud,
som har ført sit løfte ud
og til synd' res salighed
sendt sin kære Søn herved*



Fra Færørene

af Biskop Jógvan Fríðriksson

Vi så ham synke



Søvnløs nat, spekulationer, kval. Selv om natten går mod morgen, er der ingen søvn. Umuligt at falde i søvn trods døgnnet har talt sine timer. Flittige og velmente gjorde vi dagens gerning, men resultatet var ikke tilfredsstillende. Ingen ville såre nogen, hverken kendt eller ukendt. Listen med navnene er vanskelig og følsom. Navnene på de døde er himmelråbende om vanskæbne, sorg og smerte.

Den 1. November 2014. Døgnnet tæller nogle timer. En vemodig nat, som vækker triste minder om landsmænd, der omkom på havet. Den ukendte skæbne, der ramte fremmede og ukendte ansigter i hjemligt farvand. Den kendte og ukendte har fælles skæbne, -livet, døden og grædende mennesker hjemme.

Jeg kommer i hu en begivenhed på søen for mere end 40 år siden. Vi kom til en synkende båd. Det var uvejrsligt og dønning. Vanskeligt at sejle, ja, umuligt, fordi havet flød med sild og sildegarn.

To af mændene på den synkende båd blev reddet. Det var stort og værdifuldt. Dog, det var et skår i glæden og ikke tilfredsstillende, fordi vi kunne ikke nå den tredje.

Han blev fundet noget senere, livløs.

Omkring allehelgensdag og andre svære dage vender synet tilbage. Vi var for korte. Hvis bådshagen kun havde været en meter længere. Hvis vi havde gjort sådan eller sådan. Bebrejdelse eller bebrejdende tanker. Hvis det var lidt anderledes, havde vi reddet alle tre.

Billedet kommer natten til allehelgensdag, som er dagen, hvor vi mindes dem, der er omkommet på havet. Billedet er klart, og synligt synker manden i oliefrakke og lange gummistøvler. Tydeligt ser vi ham synke længere og længere ned i dybet. Til sidst forsvinder han for vores øjne. Vi tager hånd om dem, som er reddet.

Mange år senere er stedet ved mindesmærket ude ved Tanga på Strendur. Navn efter navn bliver skrevet på mindesmærket. Også i nyere tid kræver havet vederlag for sine gaver. Skibe og både, ungdom og tilkomne. Dem, der kom tilbage og fik et hjemligt gravsted, og dem, der hviler der ude og fik en våd grav.

Lidelsen er uendelig. Hver gang et menneske dør, græder mødre, fædre og pårørende. Selv om sorgen har mange ansigter med fælles træk, så er der tydelige varianter. Savn er sorg og varende tomrum. Sorg er hjemløs kærlighed. Det er umuligt at afhjælpe skaden.

Menneskets skæbne er forskellig og skiftende. Livet gav en lektie, udviklede bevidstheden og fødte visdom. Vanskæbnen forfulgte familjer og ramte de samme hus-

stande og samme omkreds.

Ofte blev spørgsmålet sat, og sjælehyrden havde problemer med at svare: Hvor er Gud? Hvor er Jesus? Og skytsengelen, hvor blev hana af?

Natten bliver helliget vores søfolk, både de levende og de døde. Havet i dragende havblik og strålende solskin. At stå rortørn på broen en skøn vinternat eller en lys sommernat. Og så i uvejr, som er så volsomt, at skibe og både går under, medens andre fartøjer når til lands med stor skade.

Vi mindes de døde, også den lille dreng, der satte albueskæl på vandet ved stranden. Også børnene gik under på stranden ligesom ungdom i skønneste blomstring, -begavet, elskelig og savnet.

Det er stadigvæk nat, og nogle timer til dagen vågner. Ved dagry er jeg faldet i søvn. I morgen bliver flaget sat på halv stang. Vores skønne flag med korsmærket.

Jesu Kristi kors forkynder lidelse og kval, den korsfæstede naglet til træet. Korset forkynder frihed og håb, at døden er alvorlig, og samtidig en slået fjende. Den sidste fjende er rædsom og dog mildere, hvor troen på Herren og frelseren Jesus er vejen, lyset og livet.

I morgen bliver en fredfyldt dag uden mange ord og stærke meninger. Vi vil mindes de døde og ære deres minde i tavshed. Vi tænder et lys, nævner navne og mindes.

Vemodige og stilfærdige stunder. En antydning af alvor er passende. De døde er en del af livet og værd at mindes. Vi er opmærksomme på de pårørende i bøn og forbøn. Jeg håber og beder, at Jesu navn på en eller anden måde må give trøst, styrke og lindring. At Jesu navn bliver navnet, som i helligt korstegn åbner døren ind i himmelens rige, fordi klippe brast for mig og os allesammen.

Ordet: *“Josef kastede sig grædende ned over sin far (Jacob er død) og kyssede ham.” 1. Mos. 50,1*

Med kærlig broderhilsen

Jógvan Fríðriksson

Biskop

Fra Færørene

Allehelgens dag

I 1949 vedtog Færøernes Lagting en lov, der gør 1. november til offentlig mindededag for dem, der er omkommet på havet i det forgangne år. Dette skete i kølvandet af anden verdenskrig, der kostede mere end 200 færøske søfolk livet.

I 1956 blev et mindesmærke rejst i Tórshavn, hvor navnene på alle dem, der omkom under krigen er skrevet på.

Der er rejst mange mindesmærker rundt omkring i bygdene på Færøerne til minde om dem i bygden, der er omkommet på havet. Den 1. november er det sædvane, at mindehøjtidelighed bliver holdt ved disse mindesmærker.

I mange år har Den Færøske Sømandsmission arrangeret mindehøjtidelighed på navigationsskolen i Tórshavn, hvor bl.a. Færøernes lagmand holder tale. Efter højtideligheden samles deltagerne ved mindesmærket i Tórshavn, hvor lagmanden, på vegne af det færøske folk, lægger en krans.

I domkirken i Tórshavn bliver der ligeledes hver 1. nov. holdt mindegudstjeneste. Denne gudstjeneste bliver sendt direkte på den færøske radio.



Lagmanden lægger krans ved mindesmærket i Tórshavn.



Mindesmærket i Gjógv.

BREVDUEN

Af Ole Pedersen

På et bjerg..!

Det er både anstrengende og farligt at bestige et bjerg, og der er mange der gennem tiden har mistet livet, for at nå toppen af et højt bjerg, bibelen fortæller flere gange om bjerge.

Ararats bjerg er det første bjerg vi hører om et i Bibelen, her strandede Noah med "Arken" og senere udsendte han en due, for at finde ud af om jorden igen var til at bo på. Duen kom snart tilbage. Anden gang Noah sendte duen ud kom den tilbage med et grønt olivenblad i næbet. (herfra stammer Broderkredsen og Sømandsmissionens logo)

Et anden bjerg hvor en vigtig begivenhed fandt sted var Carmels bjerg, hvor Elias stod alene mand over for 450 Ba`al-profeter, og skulle overbevise dem om at der kun var en sand Gud, nemlig, himmel og jordens skaber, og siger til folket.

"Hvor længe vil i halte til begge sider.? Hvis det er Herren der er Gud , så følg ham, hvis det er Ba`al, så følg ham", og så står der de triste ord. "Folket svarede ham ikke et ord".

Ba`als profeter kunne ikke frembringe ild fra himlen. Derefter trådte Elias frem og bad en stille bøn og Herren svarede med ild fra Himlen. Ilden fortærede både offeret og stenalteret, Og derpå kastede alle sig ned og sagde "Det er Herren der er Gud"

En anden vigtig begivenhed fandt sted på Sinai bjerget, det var

her Moses modtog de ti bud, som Herren selv havde skrevet med sin finger, på to stentavler, de gjaldt ikke kun for Israels folk dengang; de gælder også for dig og mig i dag, og der findes ingen undskyldning for ikke at overholde dem, og både du og jeg ved, hvor dårlige vi er til både at overholde loven, og elske Gud og min næste som mig selv, og vi må som Paulus sige. "hvem skal udfri mig fra dette syndens legeme".

Og i den situation må vi sige tak til Gud for at der på et andet bjerg, nemlig Golgatha, blev rejst et kors hvor Jesus døde for at hver den der tror på ham, ikke skal fortabes men have evigt liv.

Derom har Brorson skrevet en dejlig salme. Hør her..!

Hvo vil mig anklage
og for dommen drage
Hen på Sinai ?
Synden jeg bekender
mig til Jesus render
dermed er jeg fri.
Mød mig da
på Golgatha
Jesus skal min sag antage,
hvo vil mig anklage?





SVENDBORG SØFARTSSKOLE



Når havet kalder

Få en uddannelse til søs

Organisation 2019, Svendborg Søfartsskole

Forstander: Jens Frederiksen

Inspektør: Søren Pedersen

Bestyrelse:

Søren Mejlvang, Strandby (formand) (FU) (BK)

Kristen Brøe, Thyborøn (næstformand) (FU) (BK)

Poul Heine Kamban, Oure (FU) (BK)

Johannes Christoffersen, Åbyhøj (ISM)

Jonas Muff Kofoed, Odense (BK)

Nikolaj Tvilling, Strandby (BK)

Martin Halkjær, Hvide Sande (ISM)

Karl Zilmer, Svendborg (medarbejder repræsentant)

(FU) = forretningsudvalg (BK) = valgt af Broderkredsen

(ISM) = valgt af Indenlandsk Sømandsmission

Retur: Svendborg Søfartsskole, Overgade 6, 5700 Svendborg
(Returneres ved vedvarende adresseændring)

